

Nederlandse kinderopvang in Ho Chi Minh Stad

Vietnam geldt als het land van de mogelijkheden. In 2008 werd de Nederlandse ambassade platgelopen door bedrijven die in het Zuidoost Aziatische land willen ondernemen. De Nederlandse Joke Otter ging hen voor met een typisch Nederlands bedrijf.

Door: Marcel Decraene

'Het is hier zo lekker Nederlands.' Aan het woord is de moeder van de 2-jarige Storm. De jongen is net binnengebracht bij Smartkids, een kinderdagverblijf in District 2, de wijk waar in Ho Chi Minh Stad de meeste buitenlanders wonen. Drijvende kracht achter Smartkids is Joke Otter. Twee jaar geleden besloot zij het kinderdagverblijf op te richten. Deels omdat zij eigen baas wilde zijn, maar ook uit een stuk onvrede over de Britse kinderopvang in de stad, waar de meeste expats hun kinderen naar toe brengen: 'Do this, do that, line up! Het is daar wel erg gedisciplineerd en academisch. Regels zijn natuurlijk goed, maar als pedagoog geloof ik voor die kleintjes meer in spelend leren.'

Joke Otter weet waar ze het over heeft. Ze werkte een aantal jaren bij de British International School in deze stad. Bovendien was ze in Nederland directrice van verschillende kinderdagverblijven. Smartkids is een echt internationaal kinderdagverblijf waar veel nationaliteiten rondlopen. Kinderen van achttien maanden tot zes jaar zijn er welkom. De aanpak is weliswaar echt Nederlands, maar de voertaal in het klaslokaal is Engels. Zeker in het begin vallen kinderen nog wel



Een Vietnamese werknemer van Smartkids met een kind (Foto Marcel Decraene)

eens terug op hun moedertaal, maar ze wennen snel.

Niet alleen de aanpak, ook de inrichting van Smartkids is typisch Nederlands. Overal vrolijke primaire kleuren en veel speelgoed zoals de houten Briotrein, de kleurige klei en de vingerverf laat Otter speciaal uit Nederland invliegen. Haar mede-expats zijn niet te beroerd om tijdens een bezoek aan het moederland flink voor Joke te shoppen. Joke Otter noemt zich in Vietnam trouwens Yoko. Haar Nederlandse voornaam lijkt echt teveel op het Engelse joke.

De oprichting van het kinderdagverblijf ging niet van een leien dakje. Eerst moest Otter zich door de Vietnamese bureaucratie worstelen. Om

een vergunning voor een kinderdagverblijf te krijgen heb je een lokatie nodig en om die toegewezen te krijgen moet je eerst een vergunning hebben. Een kip-ei-verhaal dus. Het duurde tweeënhalf jaar voor Otter alles rond had. .

Ook waren de Vietnamese autoriteiten erg nieuwsgierig naar het pedagogische beleid van het kinderdagverblijf. Maar Joke Otter klaagt niet: 'Toch denk ik dat hier minder regels zijn dan in Nederland. Ik ben gewoon begonnen.' Joke Otter is eigenaar en directeur. Ze heeft bewust geen Vietnamese zakenpartner gezocht: 'Je krijgt dan allerlei verstringelingen. Zo'n partner wil dan graag een aantal familieleden laten werken in jouw bedrijf. Dat wilde ik niet. Als

iemand niet functioneert, wil ik afscheid van hem of haar kunnen nemen. Een familielid van je zakenpartner ontslaan is moeilijk.' Deze keuze heeft wel consequenties. Smartkids mag van de overheid geen Vietnamese kinderen aannemen. Alleen kinderen die een buitenlands paspoort hebben komen in aanmerking. Dat zijn meestal expat-kinderen, maar ook kinderen met bijvoorbeeld een Vietnamese moeder en een buitenlandse vader.

Communistisch onderwijs

Joke Otter verklaart: 'Dat heeft te maken met het communistiche systeem waarin we hier leven. De overheid is huiverig dat kinderen iets anders leren dan ze zou willen. We doen hier in Smartkids natuurlijk ook echt iets anders dan op Vietnamese scholen. Hier leren kinderen nadenken en hun eigen fantasie ontwikkelen. In een communistiche systeem ligt dat moeilijk. Maar de Vietnamese onderwijsmensen die hier komen zijn oprecht geïnteresseerd. In de toekomst zal hun systeem wel veranderen, denk ik, maar dat heeft tijd nodig.'

Storm krijgt een dikke zoen van zijn moeder. Wat gaat het kleine Nederlandertje vandaag doen? Zijn moeder: 'Lekker knutselen en met de andere kindjes spelen. Hij is hier helemaal op zijn gemak.'

Colofon

WereldKrant is een uitgave van
Stichting Radio Nederland
Wereldomroep, Postbus 222,
1200 JG Hilversum
Tel. 035 - 672 42 22

Directie: Jan Hoek
Hoofdreactie: Rik Kemsen
Coördinator: Iede de Vries
Vergeving: TikiToko.com
reactie.wereldkrant@rnw.nl

Luister hier live naar RNW.

Radiofrequenties Europa:
(afhankelijk van regio en tijdstip)
's Morgens: 1296, 3955, 5955, 6035,
6120, 7305, 9895 en 11935 khz.
's Middags: 5955, 6010, 6110, 9750 en
9895 khz.
's avonds: 6040 en 11730 khz.
Ontvangstgegevens op:
www.wereldomroep.nl/frequenties

BVN-tv satellietfrequenties:

Europa: Astra 1, 19,2 graden oost,
12,574 GHz, horizontale polarisatie en
Hotbird, 13 graden oost, 12,303 GHz,
verticale polarisatie.
N-Z Amerika: AMC 4, 101 graden
west, verticale polarisatie, 12,120
GHz (Noord-Amerika) en 11,655 GHz
(Zuid-Amerika). Australië: Optus D2,
152 graden oost, 12,706 GHz, verticale
polarisatie.
Overige werelddelen, zie:
www.bvn.tv